



Kerkomroepdienst

Zondag 1 mei 2022

Voorganger: ds. Henk Jan ketelaar
Ambtsdragers: Els van Prooijen (ouderling), Jan de Hooge (diaken)
Organist/pianist: Jan van der Meer

VOORAF

De paaskaars brandt al
Vaste dia's
Orgelspel

VOORBEREIDEN

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

(voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden)
(gemeente gaat staan)

Groet, bemoediging en drempelgebed:

v. De vrede van de Heer zij met u allen

g. ZIJN VREDE OOK MET U

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. door Jezus Christus, onze Heer.

g. AMEN

(gemeente gaat zitten)

Aanvangspsalm/lied: Psalm 66: 1 en 2 Breek aarde uit in jubelzangen

Gebed om ontferming

Loflied: Lied 655: 1-5; wisselzang Zing voor de Heer een nieuw gezang

1. Allen 2 Allen 3 vrouwen 4 mannen 5 allen

Horen

Gebed om de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen.

Kinderlied: Simon en Andreas

<https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg&t=149s>

Simon en Andreas waren vissers op de zee

maar Jezus vroeg: "hé, volg je Mij?"

en zij gingen met Hem mee

ja, zij gingen met Hem mee

Refrein:

Maar niet om vissen te vangen

maar mensen te winnen

voor het Koninkrijk van God

voor het Koninkrijk van God

Jacobus en Johannes waren vissers op het meer
maar Jezus vroeg: "hé, volg je Mij?"
en hun antwoord was: "ja, Heer!"
ja, hun antwoord was: "ja, Heer!"

Refrein:

Maar niet om vissen te vangen
maar mensen te winnen
voor het Koninkrijk van God
voor het Koninkrijk van God

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas
wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes
dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer
als Jezus vraagt: "hé, volg je Mij?"
zeg dan ook: "ja, Heer!"
zeg dan ook: "ja, Heer!"

Tekst & Muziek: Lee Ann Vermeulen

Schriftlezing: Johannes 21: 1-14

Lied 644: 1, 3, 4, en 5 Terwijl wij Hem bewenen

Preek

Lied: 'Dit is de nieuwe dag' Tekst: A.F. Troost, melodie lied 650 (De aarde is vervuld)

1. Dit is de nieuwe dag
het paasfeest van de Heer;
die in de aarde lag
staat op en kent ons weer.

4. Wij hebben lang gevist
en moedeloos gewacht.
Wij hebben U gemist
in oeverloze nacht.

5. Nu staat Gij op het strand
aan onze horizon
Gij wenkt ons met uw hand.
als één die overwon.

6. Gij zijt het vis, het vuur,
Gij zijt het levend brood
Wij zwijgen in dit uur
want dit geheim is groot.

7. Dit is de nieuwe dag
de morgen van de Heer
De zon rijst met een lach -
wij zien de toekomst weer.

DELEN

Meeleven met elkaar:

- collectedoelen:
- gevraagde voorbeden

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader...

GAAN

Slotlied: lied 146c: 1 en 7

Uitzending en zegen

NA AFLOOP Orgelspel Vaste dia's