



Kerkomroepdienst

Zondag 7 maart 2021

(3^e in de 40-dagentijd)

Voorganger: Bert de Wit

Ambtsdragers: Elly Groenveld-Tol, Jan de Hooge

Organist/pianist: Jan van der Meer

Beamer: Hans van Hengel, Niels van Campen, Arnold Sluijs

VOORAF

Vaste dia's

Orgelspel: keuze organist

VOORBEREIDEN

(ouderling staat klaar achter de tafellezenaar)

Welkom door de ouderling van dienst

De paaskaars wordt aangestoken

Lied (mp3): 'Wat hou ik van uw huis' (Lied 84a)

(voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden)

Openingswoorden

Psalmgebed: met woorden uit Psalm 25

Lied (mp3): 'Mijn ogen zijn gevestigd' (Lied 25a)

HOREN

Voor de kinderen: - praatje met de kinderen

- Lied (solo): 'Runderen, schapen en duiven te koop' (Lied 187) – met plaatjes

Schriftlezing: Johannes 2:13-22 - door de ouderling

Preek

Lied (mp3): 'Niet als een storm, als een vloed' (Lied 321)

DELEN

Meeleven met elkaar: - kijken naar de bloemschikking: 'de dorstigen laven'

- collectedoelen: 1. zendingscollecte: Jeannet Bierman die zich voorbereid op uitzending naar Colombia;
- 2. Kerk; 3. Kerkomroep & kerkTV

- gevraagde voorbeden

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader

GAAN

Slotlied (mp4): 'Hineni' (van Helge Burggrave)

<https://www.bing.com/videos/search?q=helge+burggrave+Hineni&docid=608029716034817081&mid=105FA3209B113326E6A5105FA3209B113326E6A5&view=detail&FORM=VIRE>

Uitzending en zegen

NA AFLOOP

Orgelspel: keuze organist

Vaste dia's

WAT HOU IK VAN UW HUIS

- 1 Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de levende God.
- 2 Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers,
een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans
om te zingen voor U.
- 3 Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.
- 4 Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.
- 5 De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij
die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.

(Lied 84a)

MIJN OGEN ZIJN GEVESTIGD

- 1 Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.
- 2 Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig

kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

(Lied 25a)

DE TEMPELREINIGING

- 1 Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.
- 2 Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.
- 3 Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.
- 4 Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!

(Lied 187)

NIET ALS EEN STORM, ALS EEN VLOED

- 1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
- 2 Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond -
zo is het koninkrijk Gods.
- 3 Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdelling zonder geslacht.
- 4 Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.
- 5 Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de vrouw aan de bron.

6 Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

(Lied 321)