

Joh 2, 13-22 lit 2024

Mededelingen  
Lied 25A

*De vrede van de Heer zij met u allen*

.....

*....door Jezus Christus onze Heer. Amen*

Lied 275: 3, 4, 5  
Gebed om de Heilige Geest

Kinderproject voor Pasen  
Projectlied

Schriftlezing: Ex. 20: 1-17  
Lied 887

Schriftlezing: Joh. 2: 13-22

Lied: Opw. 268, Hij kwam bij ons heel gewoon, couplet 1 en 4 plus refrein

Overweging  
Lied 843

Gebeden  
Collecte

Lied 416  
Zegen  
Amen

## **Opwekking - Hij kwam bij ons heel gewoon**

Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
de Zoon van God als mensenzoon.  
Hij diende ons als een knecht  
en heeft zijn leven afgelegd.

refrein

Zie onze God, de Koning-knecht  
Hij heeft zijn leven afgelegd  
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag  
gedragen door  
zijn lief'en kracht.

En in de tuin van de pijn  
verkoos Hij als een lam te zijn,  
verscheurd door angst en verdriet  
maar toch zei Hij: 'iſw wil geschied'

(refrein)

Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard' en hemel schiep,  
vergaf de hand die Hem sloeg.  
De Man, die onze zonden droeg.

(refrein)

Wij willen worden als Hij.  
Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er ned'rig en klein?  
Die zal bij ons de grootste zijn.