

Dienst in Barendrecht Carnisse Haven op 29 mei 2022



Of de dood ons scheidt? Wij elkaar weer zullen kennen? Het is een veel gestelde vraag in het pastoraat. Verwacht vandaag geen ja of nee, maar wees er verzekerd van dat de liefdesrelatie die God in Jezus met ons legt, niet verloren gaat. En dat ons daarom niets zal ontbreken (psalm 27).

Introïtus: psalm 124: 1, 2 Laat Israël nu zeggen blij van geest

Inleiding:

Votum en groet

De vrede van de Heer zij met u allen

Zijn vrede zij ook met u

Onze hulp is in de Naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed eindigend met :

Door Christus Jezus onze Heer.

Amen.

Psalm 124: 3, 4

Gebed om ontferming

Gloria: lied 08: 1 t/m 4 Nu wordt het licht de dag breekt aan

Gebed bij de Schrift

Lezing OT: Ruth 1, 14 - 2



Lied 816: 1 t/m 4 Dat wij onszelf gewonnen geven

Lezing NT: Johannes 14, 15 - 21 Ik laat jullie niet als wezen achter

Lied 826: 1, 2, 3 O Christus woord der eeuwigheid

Verkondiging: Tot de dood ons scheidt?

Orgelspel

Mededeling over de Collecte

Dankgebed, met psalm 111

Halleluja! Ik wil de Heer loven met heel mijn hart

Voorbeden in het bijzonder voor de moeders die Oekraïne
moesten ontvluchten of daar nog verblijven.

Stil gebed en onze vader.

Lied 611: 1, 2, 3, 4. Wij zullen leven, God zij dank

Zegen

