

LITURGIE KERSTAVOND 2021 Carnisse Haven aanvang 22.00u

Voorganger: Anne-Mieke van Oost- Reiber

Ambtsdragers: Henk Groenveld en Daniël Dik

Ger van Eersel- piano/ orgel

Zangers: Gerda, Hetty, Nel en Monica o.l.v. Jan van Dijk

Pianospel

Lied 480 Ik wandel in gedachten 1 en 4

Welkom

Groet en bemoediging

Gebed

Gedicht Vanwege- J. Bernlef

Lied 598 Als alles duister is

Aansteken van de adventskaarsen

Lied 473: 1 en 3- Er is een roos ontloken

Lezing Jesaja 9: 1- 5

Aansteken van de kerstkaars

Lied 491- Kind ons geboren (2x)

Lezing Lucas 2: 1-7

Lied 483- Stille nacht

Lezing Lucas 2: 8-14

Lied 481: 1 en 3 Hoor, de engelen zingen de eer

Lezing Lucas 2: 15-20

Lied 503: 1 en 4- Wij staan aan een kribbe

Overweging

Lied 505 In de nacht gekomen

Collecte- Stichting Het vergeten kind

Gebeden

Zegen-

afgesloten met gezongen Ere zij God

Teksten van de liederen op volgende pagina

480 Ik wandel in gedachten 1 en 4 gezongen; 2 en 3 gesproken

1 Ik wandel in gedachten
in Gods geboortehuis
gezegend zijn de nachten
van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld
van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus' kribbe,
geloof is mijn geluk.

4 Kom in mijn hart en woon er,
het is geen vreemde plek,
u zelf hebt mij veroverd,
blijf in mij togedekt.
Ik ben met ziel en zinnen
geopend, wonderstil.
Kom, wikkel U, Heer Jezus,
in diepten van mijn ziel.

598 Als alles duister is

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

473: 1 en 3- Er is een roos ontloken

1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als alledorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

491 Kind ons geboren

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

483 Stille nacht

1 Stille nacht, heilige nacht!

 Davids Zoon, lang verwacht,
 die miljoenen eens zaligen zal,
 wordt geboren in Bethlehems stal,
 Hij, der schepselen Heer,
 Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,

 dat zo trouw zondaars mint,
 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
 wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
 Leer me U danken daarvoor.
 Leer me U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht!

 Vreed' en heil wordt gebracht
 aan een wereld, verloren in schuld;
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
 Amen, Gode zij eer!
 Amen, Gode zij eer!

481: 1 en 3 Hoor, de engelen zingen de eer

1 Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

503 Wij staan aan een kribbe 1 en 4

Wij staan aan een kribbe,
aanschouwen de bron.
De oorsprong der schepping,

de rijzende zon:
dit leven zal stralen,
door God Zelf bemind.
Wij groeten de toekomst,
gevat in dit Kind.

Hoe diep ook het duister
waarin Hij verschijnt,
Zijn ster aan de hemel
heeft alles omljnd.
Hij is ons tot lichtbron
in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen
wint hier al aan kracht!

505 In de nacht gekomen

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskenaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

Ere zij God