



Startdienst
Zondag 12 september 2021, 10.30 uur

‘Van U is de toekomst’

Voorgangers: Anne-Mieke van Oost en Bert de Wit
Ambtsdragers: Marcel Wijnen, Tjeerd Luijendijk
Pianist: Hans Cok
Kindernevendienst: Hetty Barendregt
Beamer/geluid: Arie van Ballegooijen, Joost Hommersom, Marijn Sluijs

Vooraf

Zingen: ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’ (NLB 289)
‘Groot is uw trouw, o Heer’ (NLB 885)

Vorbereiden

Welkom en mededelingen: door ouderling van dienst
Filmpje (mp4): ‘Onze Vader verborgen’ – gesproken door voorgangers
Zingen: ‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005)
Groet en bemoediging
v: De vrede van de Heer voor jullie allemaal!
a: ZIJN VREDE OOK VOOR JULLIE!
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die staat aan het begin
a: DIE KOMT AAN HET EINDE
v: Die altijd bij ons is en geen mens laat vallen.
a: AMEN.

Gebed (gezongen): ‘Maak ons hart onrustig, God’ (Opw 805: 1 voorganger, 2, 3, 4 allen)
Zingen: ‘Zolang wij ademen’ (NLB 657: 1, 3)

Horen

Praatje met de kinderen
Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen’ (GotZ 187) – in canon
De kinderen mogen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jeremia 29:1-14
Zingen: ‘Wij moeten Gode zingen’ (NLB 713: 1, 3, 4, 5)
Preek
Zingen: ‘Vrede is jouw naam’ (Rakelings Nabij 10 / mel. Land of Hope and Glory)
De kinderen komen terug in de kerk

Delen

PowerPoint Presentatie: activiteiten agenda
Aankondiging collecte bij uitgang/digitaal: St. Vluchtelingenwerk
Gebeden: danken, voorbidden, stil zijn, afgesloten met het zingen van...
Zingen: ‘Onze Vader in de hemel’ (NLB 371)

Gaan

Zegen: v: Over onze harten, over onze huizen,
a: DE ZEGEN VAN GOD
v: In ons komen, in ons gaan,
a: DE VREDE VAN GOD
v: In ons leven, in ons geloven,
a: DE LIEFDE VAN GOD
v: Aan ons eind en nieuw beginnen,
a: DE BARMHARTIGHEID VAN GOD
v: om ons te ontvangen en ons thuis te brengen.
v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a: AMEN

Zingen: 'Ga met God en Hij zal met jou zijn' (Lied 416)

Na afloop

Video (mp4): 'Onze Vader verborgen' (gezongen)

<https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk>

Liedteksten

HEER, HET LICHT VAN UW LIEFDE SCHITTERT

1 Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten schittert.
Jezus, Licht voor de wereld, verlicht ons.
door de waarheid die u geeft, bevrijdt ons.
Schijn op mij, schijn op mij!

refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie.
Blaas, Geest, ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer ontsteek hier het licht.

2 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie.
Blaas, Geest, ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer ontsteek hier het licht.

3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien, -
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie.
Blaas, Geest, ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer ontsteek hier het licht.

(Lied 289)

GROOT IS UW TROUW, O HEER

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

refrein

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

refrein

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

(Lied 885)

ZOEKEND NAAR LICHT

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donk're nacht.

refrein:

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

refrein:

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

3 Zoekend naar brood lijdten zij honger,
zoekend naar water lijdten zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

refrein:

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

refrein:

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

refrein:

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

(Lied 1005)

MAAK ONS HART ONRUSTIG, GOD

1 (voorganger)

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

2 (allen)

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

3 (allen)

Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

4 (allen)

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

(HemelHoog 282/ Opwekking 805)

<https://www.youtube.com/watch?v=m0zC6iTCoIU>

ZOLANG WIJ ADEMHALEN

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

(Lied 657: 1, 3)

'K STEL MIJN VERTROUWEN

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

(Geroepen om te Zingen 187)

WIJ MOETEN GODE ZINGEN

1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen

in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

3 Al leeft uw volk verschoven
kyrieleïson,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

4 De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

(Lied 713:1, 3, 4, 5)

VREDE IS JOUW NAAM

1 Visioen voor mensen,
vrede is jouw naam!
liefde zonder grenzen.
Weg om in te slaan.
Huis om aan te bouwen.
Uitzicht dat ons wenkt
In het vast vertrouwen,
dat God toekomst schenkt.
In het vast vertrouwen,
dat God toekomst schenkt.

2 Visioen voor mensen,
vrede is jouw naam!
Opdracht zonder grenzen.
Licht om in te staan.
Dat wij dát bewaren,
ondanks de woestijn,
totdat onze aarde
uw sjaloom zal zijn.
Totdat onze aarde
Uw sjaloom zal zijn.

(Rakelings Nabij 10 – mel. Land of Hope and Glory)

ONZE VADER IN DE HEMEL

1 Onze Vader in de hemel,
heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan
in de hemel, zo ook hier op aard';
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan
in de hemel, zo ook hier op aard';

refrein:

want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

2 Onze Vader in de hemel,
geef ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
Hun vergeven die ons iets schuldig zijn;

refrein:

want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

3 En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.

refrein:

want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen. Amen.

GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JOU ZIJN

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Lied 416)

ONZE VADER VERBORGEN

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

(Huub Oosterhuis)