



Voorganger: Bert de Wit
Ambtsdragers: Marcel Wijnen, Eline Nootenboom
Organist/pianist: Ellen Pons
Kindernevendienst: Marika Huisman
Beamer: Arie van Ballegooijen, Paul van der Ent

VOORBEREIDEN

Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst
De tweede adventskaars wordt aangestoken + gedicht gelezen door een kind
(*voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden*)
In stilte bereiden we ons voor op de dienst.

(*gemeente gaat staan*)

Groet, bemoediging en drempelgebed:

- v. De vrede van de Heer zij met u allen
- g. ZIJN VREDE OOK MET U
- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
- g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
- v. door Jezus Christus, onze Heer.
- g. AMEN

Aanvangspsalms: 'O God van Jozef, leid ons verder' (Lied 80: 1, 2)

(*gemeente gaat zitten*)

Over deze dienst: kijken naar de liturgische schikking

Gebed om ontferming

Adventslied: 'Verwacht de komst des Heren' (Lied 439: 1, 3)

HOREN

Filmpje/Kinderlied (mp4): 'Jij telt mee'

Praatje met de kinderen

(*kinderen gaan naar de kindernevendienst*)

Schriftlezing: Lucas 1:26-38

Lied (mp3) : 'De engel Gabriël komt aangesnel' (Lied 443: 1, 3, 4)

Schriftlezing: Lucas 1: 39-49

Lied: De lofzang van Maria (Lied 157a: 3, 4)

Preek

Lied: 'Een engel spreekt een meisje aan' (Lied 464: 3, 4, 6)

DELEN

Geboden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader

Aankondiging collecte (bij uitgang/digitaal):

1 Zendingscollecte voor Rwanda: opvang en scholing van kwetsbare kinderen

2 Kerk / 3 Onderhoudsfonds

(*kinderen komen terug in de kerk*)

GAAN

(*gemeente gaat staan*)

Slotlied: 'Uit de schemer van de tijden' (Lied 745: 1, 2, 4)

Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN

Na de zegen wordt een filmpje vertoond: Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen

(*Op de volgende pagina's staan de teksten van de liederen*)

O GOD VAN JOZEF, LEID ONS VERDER

1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

(Lied 80: 1, 2)

VERWACHT DE KOMST DES HEREN

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

(Lied 439: 1, 3)

DE ENGEL GABRIËL KOMT AANGESNELD

1 De engel Gabriel komt aangesneld,
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

3 Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
en zegt: Voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

4 Emmanuel, de redder, bracht zij voort
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord
voor allen die geloven zal zij altijd zijn
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Lied 443: 1, 3, 4)

DE LOFZANG VAN MARIA

3 Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen;
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

4 Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken,
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

(Lied 157a: 3, 4)

EEN ENGEL SPREEKT EEN MEISJE AAN

3 Een engel spreekt een meisje aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:
God kiest jou als zijn liefste uit,
voor Hem ben jij de ware bruid!

4 De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!

6 De hemel spreekt, de aarde lacht
nu jong en oud een toekomst wacht!
Maria zingt de woorden voor,
wij stemmen in en zingen door!

(Lied 464: 3, 4, 6)

UIT DE SCHEMER VAN DE TIJDEN

1 Uit de schemer van de tijden
doemt een oergestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden,
wees van onze woorden tolk.

2 Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft...
God, behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.

4 Voor wie reizen in den vreemde,
voor wie overvallen wordt
door de stormen, door de schemer,
door de honger, door tekort,
die geen eigen grond meer hebben,
die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoeden
én in weelde én in nood.

(Lied 745: 1, 2, 4)